



Kerkepöörtje

oktober-november 2024



Pelgrims van hoop, overweging deken Spee

Beste parochianen en lezers,
Het Nieuwe jaar 2025 ligt voor ons als een onbeschreven blad in het boek van onze pelgrimstocht door de tijd. Dit jaar is een bijzonder jaar. Een jubeljaar (afkomstig van het Hebreeuwse jobeljaar) een heilig jaar, zo u wilt. Veel te jubelen is er niet hoor ik u al zeggen. En dat is waar. Van oorsprong is een heilig jaar een jaar om recht te zetten wat scheef gegroeid is.

Dit jaar heeft de titel meegekregen:
Pelgrims van hoop.

Ons leven en onze gang door de tijd wordt gezien als een pelgrimstocht op weg naar onze eindbestemming: Gods Vaderhuis.

Op die pelgrimstocht mogen wij leven vanuit de hoop en ook hoop uitstralen naar onze mede-pelgrims. Waarom hoop?

De Hoop die blij maakt.

De hoop is een huis waarvan het dak altijd open staat naar de hemel.

Daarom maakt de hoop ook blij.

Want ze is altijd positief.

Mensen hopen op goede dingen.

Mensen vrezen het ergste, maar ze hopen het beste.

De apostel Paulus spoort daarom de lezers van de Romeinenbrief aan om zich door de hoop blij te laten maken.

Ook en juist in tijden van verdrukking zal de blijdschap die de hoop brengt je verlichten.

Daarnaast zul je moeten volharden in het gebed zegt de apostel.

In die volharding mag dan ook weer de vreugde de boventoon voeren. Want het gebed is gericht tot God en op de verhooring ervan mag je dan weer hopen en dat geeft intense vreugde. Moge die hoop ons dragen en verblijden, juist nu in deze tijd waarin wij leven en alle gevoelens van hopeloosheid doen verdwijnen als sneeuw voor de zon van Gods liefde.

Mag het een jaar worden van ommekeer, bekering en verzoening. In die geest vrede en alle goeds, een gezegend en zalig 2025.

Deken Jos Spee



Schitterende kerststallen

Net na de kersttijd is een mooie gelegenheid om heel veel dank uit te spreken naar al die mensen die zich in hebben gezet voor en achter de schermen. Onze koren die weer geweldig gezongen hebben, de lectoren, de acolieten, de collectanten en vooral niet te vergeten de koster die uren in de kerk hebben doorgebracht en heel veel werk hebben verzet. Alle vier de kerken en de kapel waren werkelijk schitterend: zang, concerten, vieringen en versieringen brachten ons in de feestelijke kerstsfeer.

Apart wil ik nog de kerststallen noemen. Iedereen danken die kunstzinnig, creatief en inspirerend het grote mysterie van Gods menswording heeft uitgebeeld.

Sinds St. Franciscus al in de 13e eeuw de eerste levende kerststal tot leven bracht, hebben ze een vaste plaats gekregen in onze kerken.

Het is zeker in deze tijd van secularisatie en verdwijnen van kennis over de geloofsgeheimen, belangrijk tóch de belangrijkste heilsfeiten zichtbaar te maken en ze te behouden voor de toekomst.

Dat geldt voor de Menswording van onze God, maar misschien nog méér voor de passie: lijden, sterven en verrijzen van de Heer. Het centrale geloofsgegeven. Dat moet geen horizontaal verhaal worden van menselijke zielerorselen van personen uit dat gebeuren, die wij niet kennen, en die dan vanuit onze gedachtenwereld en huidige opvattingen daarin gelegd worden. Het centrale verhaal van de christenheid is daarvoor té kostbaar.

Nogmaals allen hartelijk dank.
Deken Jos Spee

WAT STAAT ER IN DEZE NIEUWSBRIEF

algemene informatieve teksten
p. 1-4

Mededelingen Sint
Martinusbasiliek en Kapel van
Genooi
P. 5-8

Mededelingen Heilige
Familiekerk
P. 9-13

Mededelingen Onze Lieve
Vrouwkerk
P. 14-17

Mededelingen H. Michaëlkerk
P. 18-19

agenda
P. 20-21

	Sint Martinusbasiliek
	O.L. Vrouwekerk
	H. Familiekerk
	H. Michaëlkerk
	Algemeen

Contactgegevens parochiekantoor
tlf 077 - 351 23 94
mail parochiekantoor.venlostad@rkvenlo.nl
website www.rkvenlo.nl

Informatie m.b.t. Kerkbalans
KVK-nummer 89690249
ANBI-nummer ROE808

IBAN-nummers
St.Martinusbasiliek en Kapel Genooi
NL32 RABO 0136 5676 22
Venlo-Oost (H. Familiekerk)
NL15 RABO 0153 8963 96
Venlo-Zuid (Onze Lieve Vrouwkerk)
NL49 RABO 0153 8104 24
Venlo-Noord (H. Michaelkerk)
NL71 RABO 0153 8103 19

Kerkbalans 2024 ten einde

De eindstand van de Actie Kerkbalans voor 2024 is bekend. Ten tijde van corona zagen we een daling van de Kerkbalans-bijdrage. Het verheugend nu te constateren dat de KB-bijdrage in 2024 gelijk is aan die van 2023.

Pastoraal team en kerkbestuur ervaren hiermee de steun en waardering van parochianen bij hun inzet om te blijven borgen dat de kerk een plek van samenkomst is, dat de kerk kan worden doorgegeven aan de volgende generaties. Dat betreft dan niet alleen de vieringen en catechese die in de kerk plaatsvinden, maar evengoed de fysieke aanwezigheid van de gebouwen.

Daarom vanaf deze plaats alvast een hartelijk dank voor uw bijdragen in 2024. Binnenkort starten we de Actie Kerkbalans voor 2025 met als motto:

De kerk als baken van geloof, hoop en liefde.

Kerkbalans 2025; “Het geschenk van jouw kerk!”

De Actie Kerkbalans 2024 had als thema “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. Ook in 2025 blijft deze slogan van kracht, maar wel met het aanvullende thema: ‘Het geschenk van jouw kerk’.

Want de kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van betekenis. We komen er samen om te ontmoeten en te bidden, om te vieren en te rouwen, om te zingen en te luisteren. Een parochiaan geeft niet alleen financiële steun aan de kerk, de kerk geeft ook veel terug. Dát willen we centraal zetten in de aankomende campagneperiode.

Landelijk start deze campagne in het weekend van 12 januari, het weekend waarin de Doop van de Heer wordt gevierd waarbij uit de hemel klinkt:

“Jij bent mijn geliefde Zoon, in Jou vind Ik mijn welbehagen, vreugde”, Jezus als Godsgeschenk aan ons mensen. Het maakt ons tot verantwoordelijke mensen. Welke geschenken delen wij uit?

De kerk leeft van genade, maar mag er ook van uitdelen in de pastorale zorg, in de catechese en in de zorg voor de diaconie. Zo mag de kerk een vindplaats van geloof, hoop en liefde zijn.



Jubeljaar 2025

Oorsprong

Een jubeljaar, een heilig jaar, is een jaar waarin de nadruk ligt op vergeving van de zonden en de verzoening met God. Het houden van een jubeljaar vindt zijn oorsprong bij de Israëlieten. Volgens historische documenten vond het eerste jubeljaar plaats op instigatie van paus Bonifatius VIII in 1300. Deze was zeer onder de indruk van de vele pelgrims die de graven van Petrus en Paulus in Rome wilde bezoeken dat hij 1300 met de bul Antiquorum habet uitriep tot een "jaar van vergeving van alle zonden".

Het was zijn wens dat dit elke eeuw zou plaatsvinden. In de loop der tijd werd het jubeljaar om de 25 jaar gehouden. Het thema van dit jubeljaar is 'Pelgrims van Hoop'.



Zondag 29 december heeft bisschop Ron van den Hout in de Sint-Christoffelkathedraal het Heilig Jaar geopend. Heel wat vertegenwoordigers van parochies en religieuze instellingen aanwezig.

Bedevaart in bisdom Roermond

Bij een Heilig Jaar hoort eigenlijk een bedevaart naar Rome waarbij een pelgrimstocht langs een aantal vaste kerken wordt gemaakt. Maar dat is niet voor iedereen weggelegd.

Wie niet naar Rome kan of wil gaan, kan ook in de eigen regio een "pelgrimstocht van hoop" maken. Limburg telt tal van lokale bedevaartplekken waar dit kan, maar speciaal voor het Heilig Jaar is Roermond als centrale plek aangewezen.

Voor zo'n jubileumbedevaart is een programma ontwikkeld waarin pelgrims de Sint-Christoffel-kathedraal, de Munsterkerk, de Caroluskapel en de (protestantse) Minderbroederskerk kunnen bezoeken. Dit kan het hele jaar door. Men kan aansluiten bij de reguliere vieringen in die kerken, maar groepen kunnen op verzoek ook een eigen viering afspreken.

Hierover komt in een volgend Kerkepäörtje meer informatie.

Mededelingen Sint Martinusbasiliek en Kapel van Genooi



Muzikale omljsting eucharistieviering

Iedere zondag om 10.00 uur geeft het Sint Martinuskoor acte de présence onder de muzikale leiding van Ben Benders, begeleid door Theo Hes aan het orgel.



Uitvaarten

In de afgelopen maanden werd in een kerkelijke uitvaart in de basiliek afscheid genomen van:

Frans Seuren, overleden 10 december 2024

Harrie Versleijen, overleden 1 januari 2025
Anny Dekker - Heuvelings, overleden 2 januari 2025

Doopvieringen

In de afgelopen maanden werden door het H. Doopsel opgenomen in de katholieke kerk:
Emilia Withoot, gedoopt 14-12-2024



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Activiteit Diaconie, Kom op de soep

Kom op de soep
Voor 2025 zijn de data nog niet bekend.
Kijk daarvoor op de site:
<https://bindkrachtvenlo.nl/bijlagen/flyer-Kom-op-de-soep-2024.pdf>



Vindt u het leuk om op zondagmiddag andere bewoners uit Venlo-Centrum te ontmoeten? Onder het genot van een gratis kopje soep, kan dat. **Van harte welkom!**

WAAR:
Stadsherberg Ald Weishoës, Knibbelzaaltje
Grote Kerkstraat 31, Venlo

Het geheugenhuis

Voor 2025 zijn de data nog niet bekend.
Kijk daarvoor op de site:
<https://www.hulpbijdementie.nl/noord-limburg/voor-an-telzorgers/geheugenhuis>



Sint Martinuskoor bestaat 200 jaar!

Misschien hebt u het al gehoord: ons Martinuskoor bestaat in 2025 maar liefst 200 jaar. Dat is misschien niet uniek, maar wel bijzonder.

Denkt u eens in: 200 jaar vrijwel onafgebroken zang ter ondersteuning van de eucharistievieringen in onze St. Martinuskerk, later St. Martinusbasiliek.

In die 200 jaar zijn er afwisselend periodes geweest met een dalende lijn qua ledenaantal (b.v. door de opheffing van het jongenskoor) en een opgaande lijn (door toelating van dames bij het koor).

Het koor kende moeilijke tijden tijdens de oorlogen en de coronaperiode en natuurlijk door het oplopen van de gemiddelde leeftijd van de koorleden, maar het is al die jaren onverdroten op de been gebleven en heeft onder leiding van een aantal gerenommeerde en inspirerende dirigenten kans gezien op niveau te blijven. Niet onvermeld mag blijven dat het koor tijdens die lange jaren uitstekend begeleid en ondersteund is geweest door professionele organisten, hetgeen natuurlijk van wezenlijk belang voor een goede muzikuitvoering.

Kortom, het koor is na 200 jaar nog springlevend en van zins dit jubileum in 2025 te vieren, o.a. door een drietal koren uit te nodigen om een zondagse eucharistieviering op te luisteren.

Op Palmzondag zal de befaamde Schola Cantorum van het Wardinstituut met de bij Palmzondag passende Gregoriaanse gezangen de dienst muzikaal vullen.

Op zondag 25 mei zal het Aachener Domchor acte de présence geven waarbij het zal putten uit zijn grote repertoire.

Op 28 september zullen de Tegelse Hofzangers de eucharistieviering opluisteren met gezangen uit de Byzantijnse ritus.

Op zondag 5 oktober zal een feestelijke eucharistieviering, gecelebreerd door onze bisschop Mgr. Van den Hout, samen met alle priesters en de diaken uit onze Stadsparochie, het absolute hoogtepunt vormen van dit jubileumjaar. Natuurlijk zullen wij als Martinuskoor zelf tijdens deze eucharistieviering ons beste beentje weer voorzetten.

De komende maanden zullen we u regelmatig op de hoogte houden van het programma en de feestelijkheden. Ondertussen kunt u ook in dit jubileumjaar elke zondag weer op ons rekenen.



Koffiedrinken na de mis

Op 15 december - zondag Gaudete (de zondag van de vreugde van de advent) hebben we onze eerste koffiebijeenkomst voor parochianen gehouden na de H. Mis in de St. Martinusbasiliek. Deze ontmoetingen zullen elke 3e zondag van de maand plaatsvinden in het Ald Weishoes tegenover de basiliek, zodat we elkaar kunnen ontmoeten en beter kunnen leren kennen in een gezellige, ontspannen sfeer. Er was een goede opkomst met meer dan 30 personen en er was een geanimeerde stemming.



Muziek bij de kerststal

De Krippenweg, de kerststallentocht, gaf mensen de gelegenheid kerststallen te bezoeken in Grefraht, Nettetal en Venlo.

In Venlo waren daarvoor de Onze Lieve Vrouwekerk en de St. Martinusbasiliek geopend.

Wie op tweede kerstdag een bezoek aan de basiliek bracht werd muzikaal onthaald door Ensemble Contour en een Oekraïens koor.



Kapel van Genooi in kerstsfeer

De Kapel van Genooi was ook in kerstsfeer gebracht zodat hier op 24 december het kerstfeest gevierd kon worden.

Vele mensen van binnen en buiten onze parochiegrenzen weten op zulke dagen, meer nog dan normaal, de weg naar de kapel te vinden.



Noveenkaarsen met Sint Martinus

De noveenkaarsen met de beeltenis van de H. Maria zijn een vertrouwd beeld in onze kerken en in de Kapel van Genooi.

Maar, in de basiliek kunt u nu ook een noveenkaars opsteken met de afbeelding van Sint Martinus erop, onze stadspatroon. De prijs daarvan is € 6,00



De geschiedenis met voeten getreden, of onder de voet gelopen? (deel 1)

De vloer van de huidige Sint Martinusbasiliek is bij lange na niet altijd, de mooie hardstenen vloer geweest, die er nu ligt. Laten we vooropstellen, dat ze in de verschillende voorgaande kerken, waar de huidige kerk nu overheen gebouwd is, of gebruik is gemaakt van de fundamenteën van voorgaande oude kerken of kerkjes, niet alleen belopen werd door de kerkbezoekers, maar tevens gediend heeft voor de opslag van hout, hooi, stro, tarwe en voedsel voor de legers die ingekwartierd werden in de 'garnizoensstad' Venlo in onrustige tijden van machtswisselingen, die veelal met de wapens beslecht werden. Het kerkhof rond de kerk werd in de laatste decade van de 18e eeuw door de Franse bezetters tot opvang voor runderen en schapen bestemd om de legers in het Rijnland, van Düsseldorf tot Bonn, met vlees te kunnen verzorgen. In die tijd zijn meer dan 3000 runderen en 1000 schapen gelost en weer verladen. Soms werd de kerk tot abattoir verheven en het is dus niet verwonderlijk dat dit catastrofale gevolgen had voor vloer en grafzerken. Ook het opslaan van tarwe en haver, die met karren in de kerk werden binnen gereden, trokken een zware wissel op het interieur omdat houten afscheidingsschotten werden aangebracht, wel op een zodanige manier, dat vanaf het 'duistere' deel van het kerkhof (de noordzijde met ingang) voor kerkgangers en priesters een doorgang ontstond, om op het koor de diensten te kunnen vieren.

Al in een vroeg stadium is men overgegaan op het begraven in de kerk, van pastoors, kapelaans en beneficianten op plaatsen die in een plattegrond werden vastgelegd, maar tevens van personen die nauw met de kerk verbonden waren, of vooraanstaande burgers, die in de kerk hun laatste rustplaats kregen. Al in 1297 werd Jan van Tildonk o.praem, die van 1273 tot 1276 pastoor was, toen tot abt van Averbode werd gekozen en dat bleef tot 1282 en toen weer pastoor werd in Venlo, al in de kerk begraven. Zoals in de kroniek van Averbode vermeld staat; 'Vroegertijds kon men in het koor te Venloo een grafsteen zien, waarop te lezen stond: Ioannis ex abbate Averbodiensi pastoris Venlonensis, wat aldus hoeft verstaan te worden: (Begraafplaats) van Johannes, abt van Averbode en daarna pastoor te Venlo'. Deze Jan II van Tildonk zou de twaalfde abt van Averbode geweest zijn (de telling werd bemoeilijkt, omdat tussen de 1e en de 5e abt de juiste volgorde ontbreekt en men moest terugvallen op een notitie op de omslag van het groot charterboek uit de 14e eeuw waarop de abten van de 13e eeuw vermeld staan, maar in welke volgorde?).

Pastoor, abt, pastoor, Jan van Tildonk moeten we niet onderschatten voor wat betreft de pelgrimage naar de Sacramentskapel in Venlo, die deel uitmaakte van de kerk, waar hij pastoor was en die kerk ligt in het bisdom Luik, waar sedert 1246 Sacramentsdag een verplichte feestdag is en dat pas in 1264 voor de gehele Kerk wordt, onder paus Urbanus IV, de vroegere aartsdiaken van Laon (bij Luik) Jacques Pantaléon de Troyes, die Sacramentsdag, na het wonder van Bolsena (11-08-1263) voor de hele Kerk verplicht. Thomas van Aquino krijgt de opdracht om misliturgie en officie voor die dag samen te stellen en deze worden tot op de dag van vandaag gepraktiseerd.

De tweede opvolger na Jan II van Tildonk in 1286 of 1287 was Jan III Rotselaar die in 1291 op verzoek een Aflaatbrief kreeg in Rome voor de abdij van Averbode en die naar alle waarschijnlijkheid ervoor gezorgd kan hebben dat de parochie Venlo in 1298 de Bul kreeg, het begin van de Aartsbroederschap van het Allerheiligst Sacrament des Altaars. In de Bul wordt de Kapel van het Allerheiligst Sacrament der Eucharistie al vermeld en aangezien het enige tijd gekost zal hebben om deze Bul te bekomen, dat onder pastoor, abt, pastoor Jan van Tildonk, deze kapel al meerdere jaren existeerde. De Bul in 1298 werd gegeven in het vierde jaar van het pontificaat van paus Bonifacius VIII, de paus die in 1300 voor het eerst een Heilig Jaar instelde. Dit sluit allemaal aan op de Eucharistische aanbidding, die bij de Prémonstratenser, samen met de Mariaverering hoog in het vaandel staat, naar het voorbeeld van de Heilige Norbertus van Gennep, de ordestichter.

De plaats waar prelaat van Tildonk in de kerk werd begraven staat op geen enkele plattegrond vermeld. We mogen ervan uitgaan, dat begraving in de kerk in groeven met plaatsvermelding dateert van na 1430 en dan is het nog maar de vraag of er toen al een begaanbare stenen vloer lag, want meestal werd die pas gelegd nadat het gewelf erin getrokken was.

Mededelingen Heilige Familiekerk



Muzikale omlijsting eucharistieviering

Franciscuskoor 12 - 26 jan; 23 febr;
9 - 23 maart;
6 - 20 (Pasen) april;
4 - 18 mei; 15 - 29 juni

Vivente 8 juni (Eerste Pinksterdag)



Ontmoeting bij een kop koffie na de vieringen van

Na de kerstvakantie zal het koffiedrinken plaatsvinden op de volgende zondagen:
12 januari - 16 februari - 16 maart - 13 april - 11 mei
2025 - 8 juni - 13 juli 2025



Kinderwoorddienst

Ook in het nieuwe jaar zijn er weer kinderwoorddiensten.

De data zijn:

12 januari - 16 februari - 16 maart - 13 april - 11 mei -
8 juni - 13 juli

Na afloop van de H. Mis is er achterin de kerk koffie, thee, limonade zodat de kinderen en de ouders ook elkaar kunnen ontmoeten. De kerk is zo een ontmoetingsplek voor alle generaties, jong en oud.

Uitvaarten

In de afgelopen weken namen we in een kerkelijke uitvaart afscheid van
Pieter van der Bloemen, overleden 25 oktober 2024

Huub Smits, overleden 18 december 2024

Leny van Gardingen - van den Elzen, overleden 21 december 2024

Frans Bouwens, overleden 29 december 2024



Dat zij moge rusten
in vrede

Doopvieringen

In de maanden oktober en december werden de volgende kinderen door het sacrament van het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Lili Przezdziecka, gedoopt 13 oktober 2024

Zofia Jacobs, gedoopt 8 december 2024

Kai Claassen, gedoopt 20 december 2024

Lina Tyrell, gedoopt 21 december 2024

Maya Reszka, gedoopt 22 december 2024

Luca Heijnen, gedoopt 19 januari 2025



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Bezoek basisscholen aan kerststal.

Ook dit jaar bezochten drie groepen leerlingen van groep 6 de kerststal. Op school was het mooie kerstverhaal verteld. Staand voor de fraaie kerststal brachten de vele scènes het kerstverhaal tot leven. De kinderen maakten op school ook een kerstwens-kaart. Deze brachten zij mee om in de 'kerstwens-boom' te hangen, en uiteraard ontbrak het zingen van kerstliedjes niet.

Als klap op de vuurpijl komt Father Patrick nog Filippijnse kerstliedjes zingen. En met een

Maligayang Pasko

dat wil zeggen een Filippijns "Zalig Kerstfeest" liepen zij weer welgemoed terug naar school.



Kerstvieringen

We kunnen terugkijken op vijf mooie kerstvieringen, drie 's avonds op 24 december, één op 25 december en één op tweede kerstdag. En dat allemaal in een kerk die op en top in kerstsfeer was.

24 december om 18.00 uur was de start van een avond met drie kerstvieringen, een volle kerk, met veel gezinnen, met jong en oud werd kerstavond ingeluid.

De kinderen die een paar weken daarvoor hun heilig vormsel deden, hadden hierbij een actieve rol, zij lazen teksten voor en assisteerden tijdens de viering.

Maar, het kribje was nog leeg. Zij legden het kindje Jezus in het kribje... kerstnacht, Jezus is geboren!

Deze gezinsviering werd muzikaal opgeluisterd door de opleidingsgroep van de Koninklijke Harmonie onder leiding Harrie Boom en José Bartels-Boom.

Later op de avond volgden nog eens twee zeer drukbezochte nachtmissen; om 20.00 uur met Gemengde Zangvereniging Vivente en later op de avond met het Franciscuskoor.



Kerstconcert door Franciscuskoor

Het kerstconcert op eerste kerstdag door het Franciscuskoor hoort inmiddels tot de tradities. De muzikale leiding is in handen van Marianne Scherjon.

In een goed gevulde H. Familiekerk nam het koor ons aan de hand van het thema This little light mee door het kerstverhaal, van Gabriels message (David Willcocks), O nata lux (Morton Lauridsen), Lux Aeterna (Edward Elgar) naar het Stille Nacht (Franz Gruber); van Ecce Novum (Ola Gjeilp), via This little light of mine naar het Ubi Caritas om uiteindelijk uitbundig af te sluiten.

De kerstversiering in de H. Familiakerk

Een feest vieren is altijd een hoogtepunt, even komen uit de sleur van alledag, maar het brengt ook de nodige voorbereiding met zich mee.

Ieder jaar gaat een enthousiaste werkgroep aan de slag met het opbouwen en afbreken van de kerstversiering in de Heilige Familiakerk. Normaal gesproken beginnen we met het opbouwen van de kerststal op de eerste vrijdag na het feest van Sint Nicolaas.

Deze keer was er nog extra werk te doen omdat de gewone lampjes in de kerstkransen moesten worden vervangen door ledverlichting.

Dit vervangen en ophangen van de kransen gebeurde op 4 en 5 december. Het was een feest om te zien.



Op 6 en 7 december werd de kerststal opgebouwd en werden de twee grote

kerstbomen op het priesterkoor geplaatst. De kerststal was dus gereed vóór de eerste zondag van de Advent, 8 december 2024.

In totaal werden er 63 manuren besteed aan het versieren van de kerk.

In de dagen voor kerstmis werd ook nog de paarse adventskleur vervangen door wit wat dit mooie plaatje opleverde.



Engeltjesviering voor de dopelingetjes van 2024

Zaterdag 11 januari 2025 (16.00 uur), het feest van de Doop van de Heer, werden alle 26 kinderen die in 2024 werden gedoopt met hun ouders ontvangen in de H. Familiakerk voor de engeltjesviering.

Geen rollators dus in het middenpad, maar kinderwagens.

Zoals altijd weer een feestelijke gebeurtenis met de trotse ouders die hun kleintje weer naar de kerk brengen, met de doopkaars in de hand. In een korte viering werd stilgestaan bij het wonder van een geboorte en de betekenis van het doopsel. Deken Spee gaf de aanwezige dopelingetjes en broertjes en zusjes ook de kinderzegen.

Na afloop kregen de ouders van de dopelingetjes het engeltje met daarop de naam van hun kindje mee naar huis. Het hele jaar heeft dat doopengeltje op het 'engeltjesbord' gehangen. Ook kregen de ouders een mooi gedichtje over de 14 engelen die ons in ons leven beschermen.

Lang gewacht, (niet) stilgezwegen... het resultaat mag er dan ook wezen!

Het had wat voeten in de aarde, niet alleen figuurlijk, ook letterlijk!

tegels wippen, gleuven graven, gat boren, kabel trekken... maar dan heb je ook wat, een werkende streaming!

We kregen maar wat fijne reacties!

"Wat een mooi beeld!", "Zo fijn dat de stream er weer is!", "We hebben de live-mis gemist." Nu weten we dat we als stadsparochie de streaming van een H.Mis op zondag niet voor niets doen.



Vorbereiding Eerste Heilige Communie

Zondag 1 juni is de grote dag voor de kinderen van groep 4 die hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen. De komende periode worden zij op deze grote gebeurtenis voorbereid.

Kapelaan Zuidinga geeft eerst een informatieavond voor de ouders van de communicantjes:

op dinsdag 21 januari

om 19.30 uur tot uiterlijk 20.15 uur

in de H. Familiekerk

In een presentatie wordt aangegeven wat de communievoorbereiding concreet inhoudt,

wat er van de ouders wordt verwacht en wanneer de lessen plaatsvinden.

De viering van de Eerste Heilige Communie vindt plaats

op zondag 1 juni om 11.00 uur in de H. Familiekerk.



Kerstviering in Villa Dalia

Het parochieplatform van Venlo-Oost vatte het idee op om onze parochianen in Villa Dalia een mooie kerstviering te bezorgen. Directie en activiteit- en-begeleiders stonden open voor dit idee.

En dus kwamen op vrijdag 20 december de bewoners van Villa Dalia bijeen in de Gouden Zaal voor een sfeervolle kerstbijeenkomst. Naast het parochieplatform waren ook deken Spee en kapelaan Zuidinga aanwezig.

In de kerstboom hingen al de kerstwensen van de bewoners. Deze hadden zij de avond tevoren geschreven.

Tijdens de kerstbijeenkomst werden fragmenten uit het bekende

eeuwenoude verhaal in verband gebracht met de wereld om ons heen.

Deze fragmenten werden afgewisseld met aloude bekende kerstliederen.

Onder muzikale begeleiding werden deze door iedereen meegezongen.

Na afloop werd er nog nagepraat onder het genot van een kop koffie of thee met een stukje kerstbrood.

Begeleiders en bewoners geven aan dat zo'n viering voor herhaling vatbaar is. Over een vervolg wordt al nagedacht.



Vastelaovesviering met VV. De Wien

De kerstperiode is nog maar net afgesloten met de viering van Driekoningen of de vastelaoves dient zich al aan.

Traditioneel laat de De Wien dan ook in de H. Familiekerk van zich horen.

Dat gebeurt op zondag 9 februari in de mis van 11.00 uur.

Aansluitend vindt de Groeëte Resepsie plaats in Domani.



Aandacht voor onze jarigen

Iedere maand vinden zo'n 15 felicitatiekaarten hun weg naar onze 80-jarige parochianen.

De ongeveer veertig 85-plus-parochianen krijgen onze aandacht met een persoonlijk bezoekje; daarbij ontvangen zij een gezellig felicitatiebloemetje.

Dit kan alleen door de inzet van vele vrijwilligers. Hiervoor heel veel dank.



Kerstviering JoFaBo

Op 14 december beleefden de bezoekers van de JoFaBo-kerstviering een mooie middag.

Er heerste een warme en vredige sfeer. Daar was men ook wel aan toe door alle onrust in de wereld, een onrust die ook zijn weerslag heeft op de gasten.

Er is geprobeerd een boodschap van vrede en liefde te brengen, zowel in de teksten als in de muziek. Iedereen ging geroerd, maar met een blij gevoel naar huis en wensten elkaar een Zalig Kerstfeest.



Agenda diaconie in D'n Dörpel, JoFaBo (stadsparochie) i.s.m. St. de Treffer



Stadsparochie St. Martinus

Stichting de Treffer
Sociaal Cultureel werk

22 febr 2025	Vastelaovend Met Oldtimers en Job Gubbels	14.00-16.30 uur Inloop v.a. 13.30 uur	Aanm. 17 t/m 19 febr
12 april	Palmpasen Met paasbrunch	12.00 - 15.00 uur Inloop v.a. 11.30 uur	Aanm. 7 t/m 9 april
6 juli	Zomers ontbijt	10.30 - 12.30 uur Inloop v.a. 10.00 uur	Aanm. 30 juni t/m 2 juli
4 oktober	JoFaBo 25 jaar! Feest met de Golde Liesjes	14.00 - 16.30 uur Inloop v.a. 13.30 uur	Aanm. 29 sept t/m 1 okt
13 december	Kerstviering met Venloos Operette gezelschap	14.00 - 16.30 uur Inloop v.a. 13.30	Aanm. 8 t/m 10 dec.

Mededelingen Onze Lieve Vrouwekerk



Uitvaarten

In de maanden oktober en november waren er geen uitvaartdiensten in de O.L. Vrouwekerk.



Dat zij moge rusten
in vrede

Doopjes

In de afgelopen periode werden door het Heilig Doopsel in de katholieke kerk opgenomen:

Ryan Assendelft, gedoopt op 03-11-2024
Evelynn Korthuis, gedoopt op 10-11-2024



Dat zij mogen uitgroeien
tot mooie christenmensen

Agenda Diaconiegroep O.L.Vrouw

Elke woensdagochtend inloop voor belangstellenden

Tijd: 10.00 tot 12.00 uur

Waar: gemeenschapsruimte in de hal van de kerk

Eerste maandag van de maand
Eucharistieviering door deken Spee
voor bewoners van zorghuis Crescendo en senioren uit de aanleunwoningen
Verzorgd door Diaconiegroep
Muzikale opluistering: dhr. Nico Mercks
Waar: Zorghuis Crescendo

Derde woensdagmiddag van de maand
Bijeenkomst dementerenden
Onder begeleiding van Monica Waalders;
pastorale zorg.
i.s.m. Diaconiegroep
waar: op wisselende locaties

Terugblik vrijwilligersdag

Op 8 december viert de katholieke kerk het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen.

Voor onze kerk en geloofsgemeenschap, die aan Onze Lieve Vrouw is toegewijd, is deze dag dan ook extra speciaal. Maria is immers onze beschermvrouw.

Op veel plekken zijn vrijwilligers actief. Zo ook in onze mooie kerk. Dankzij de steun en inzet van vrijwilligers is het mogelijk om de geloofsgemeenschap actief te houden en de werkdruk van de pastores enigszins te verlichten. Vrijwilligers zijn echt onmisbaar.

Deken Spee sprak dan ook zijn welgemeende dank uit.

Ter gelegenheid van dit feest ontvangen de vrijwilligers elk jaar een uitnodiging voor de feestelijke eucharistieviering. Als dank voor hun inzet zijn zij aansluitend uitgenodigd voor een gezamenlijke brunch en gezellig samenzijn. De Deken sprak de vrijwilligers voor de brunch nog eens extra toe met een welgemeend dankwoord voor hun inzet. De brunch werd verzorgd door de leerlingen van het Wildveld-college. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Iedereen heeft ervan genoten. Dat verdient een groot compliment.

Voorstellingsmis communicantjes

Zondag 2 februari zullen de communicantjes zich tijdens de H. Mis voorstellen aan de parochiegemeenschap



Dekenale waarderingsspel voor Lena Tabbers

Lena Tabbers, een van de vrijwilligers in de O.L.Vrouwekerk was volkomen verrast toen deken Spee haar aan het eind van de eucharistieviering op de 8 december verzocht even bij hem te komen op het priesterkoor. Wat ze allerm minst verwacht had was wel dat ze extra in het zonnetje werd gezet en bedankt voor haar niet-aflatende inzet binnen en buiten de kerk. Van schoonmaken tot gastvrouw, koster, collectant, assistentie zorghuis Crescendo, boodschappen doen voor ouderen, enz. Wat op haar pad komt pakt ze aan. Dat is niet onopgemerkt gebleven. Voor haar niet-aflatende inzet mocht zij uit handen van de deken terecht de welverdiende Dekenale Waarderingsspel ontvangen die haar door de voorzitter van het parochieplatform, Rienie Roks, werd opgespeld. Deken Spee overhandigde haar ook de daarbij behorende oorkonde. Lena, nog helemaal beduusd, kreeg een hartverwarmend applaus van de kerkgangers.



Lena, van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding

Schelpenviering

Op 14 december kwam een aantal dopelingen van de jaren 2023 en 2024 samen met hun ouders terug naar de plek waar ze zijn gedoopt. Tijdens deze "schelpenviering" kijken de ouders in dankbaarheid terug naar de dag dat ze hun kind het leven schonken. En gedenken ze ook de bijzondere feestelijke dag en het moment dat hun kindje door de doop met ´levend´ water werd opgenomen in de gemeenschap van de katholieke kerk.



Terugblik kindvriendelijke kerstviering

24 december was er om 18.30 uur een kindvriendelijke kerstviering met Father Patrick, geassisteerd door de Communicantjes. De kinderen die samen met Monique Hendrickx hadden geoefend, waren goed voorbereid op hun taak. Zij zorgden samen voor een mooie en sfeervolle viering. Gekleed als herder, engel of koning vertelden de kinderen aan de mensen in de kerk wat er in die eerste kerstnacht was gebeurd. Vanaf de tocht van Jozef en Maria naar Bethlehem, de geboorte van Jezus in de stal, de ster en van de engel die de herders vertelde van het pasgeboren kindje. Ook het bezoek van de drie wijze koningen werd niet vergeten. Na hun verhaal legden ze samen het kindje Jezus in het kribbetje in de stal. Mooi om te zien hoe de kinderen er zelf ook van genoten. De muzikale omlijsting werd verzorgd door het parochiekoor.



Drie koren kerstconcert, Eerste kerstdag

Na de sfeervolle kerstviering in de kerk maakten liefs drie koren zich gereed om de kerkgangers te onthalen op een heel speciaal concert op deze eerste kerstdag.

Drie koren met een heel verschillende achtergrond presenteerden zich, onder de deskundige leiding van Oksana Bos-Baljva, om mensen in een warm en vredig kerstgevoel te hullen:

- * Vocaal Ensemble Vicenda,
- * het Russisch-Oekraïens Vrouwenkoor Renocance en
- * het parochiekoor O.L.Vrouw.

Zo gevarieerd als de achtergrond van de koren, zo gevarieerd waren ook de liederen die ze ten gehore brachten.

Elk koor apart bracht enkele mooie stukken uit het eigen repertoire, afgewisseld met gezamenlijk optredens van de drie koren. Dat het optreden van de koren deze kerstdag een groot succes was valt niet te betwisten gezien het applaus.

Vooraf het slotstuk Joy tot he World, vierstemmig door de koren samen, ontlokten een staande ovatie. Het was dan een bijzonder mooi concert. Voor herhaling vatbaar. De presentatie was in handen van Herman Verweij, voormalig stadsdichter.



Een verwenmomentt voor de vrijwilligers van de Open Inloop

De vaste vrijwilligers van de Open Inloop zijn niet alleen iedere woensdagmorgen in touw. Zij verrichten ook hand-en-spandiensten bij klusjes die gedaan moeten worden. En in de aanloop naar kerstmis en tijdens de kerstdagen zelf is dat hard werken.

Daarom luidden zij op 8 januari, de eerste woensdag van het nieuwe jaar, het jaar 2025 in met een welverdiend verwenmoment voor zichzelf, een gezamenlijk brunch.



Muzikale omljsting

	Parochiekoor	Vicenda
Januari	5 - 19 jan	12 - 26 jan
Februari	16 febr	9 - 23 febr
Maart	2 - 16 maart Ook 5 maart (Aswoensdag)	9 - 23 maart
April	13 april (Palmzondag-kinderviering) 17 april (Witte Donderdag) 20 april (Pasen) 27 april	6 april 20 april (Pasen)
Mei	11 - 25 mei	4 - 18 mei
Juni	22 juni	1 - 15 - 29 juni



Mededelingen H. Michaëlkerk



Iedere zaterdagavond om 19.00 uur is er een H. Mis of een Woord en Communieviering

Misintenties en speciale vieringen

Zaterdag 1 februari 19.00 uur

Speciale intenties voor deze viering:
Overleden Fam. van Dam-Munten
Marlo Op de Coul
Nellie Camps

Zaterdag 15 februari

GEEN dienst i.v.m. Jeugdcarnavaal in de Bantuin

Zaterdag 22 februari 18.30 uur (Let op tijdstip!)

Vastelaovesviering met de Moeraskwaakers
Muziek wordt verzorgd door Leo Faessen

Zaterdag 2 maart 19.00 uur

Speciale intenties voor deze viering:
Overleden Fam. van Dam-Munten
Marlo Op de Coul
Nellie Camps
Na afloop is er koffie en thee drinken

Woensdag 5 maart 19.00 uur Aswoensdagviering

Familieberichten 2025

We hebben in onze kerk afscheid genomen van:
26/12 Cees Kuijpers (Karel van Egmondstraat)
03/01 Jan van Gool (H. Hartparochie)

Zaterdag 4 januari 19.00 uur

Pastoor Tjeu Kunnen
Overleden Familie van Dam-Munten
Marlo Op de Coul
Na afloop is er koffie

Zaterdag 11 januari 19.00 uur

Overleden ouders en familie
Jacobs-Thijssen



Vorbereiding Eerste Heilige Communie

Zondag 1 juni is de grote dag voor de kinderen van groep 4 die hun Eerste Heilige Communie willen gaan doen. De komende periode worden zij op deze grote gebeurtenis voorbereid.

Kapelaan Zuidinga geeft eerst een informatieavond voor de ouders van de communicantjes:

op donderdag 23 januari om 19.30 uur tot uiterlijk 20.15 uur in de H. Michaelkerk.

In een presentatie wordt aangegeven wat de communievoorbereiding concreet inhoudt,

wat er van de ouders wordt verwacht en wanneer de lessen plaatsvinden.

De Eerste Heilige Communie vindt plaats op zondag 25 mei om 11.00 uur in de H. Michaelkerk.



Terugblik op Kerstmis

Met Kerstmis werd er weer een prachtige kerststal opgebouwd met dank aan de kerststalbouwers Jan, Hans en Leo. In deze sfeer werd er op 12 december in een zovervolle kerk een mooi kerstconcert gehouden door Vocalgroup Joy. Op kerstavond werd de dienst voorgedaan door deken Spee en Vocalgroup In the Mood zorgde voor de muzikale omlijsting. De prachtige bloemstukken van amaryllissen maakten het geheel compleet.

Op de eerste zaterdag van januari hebben we de jaardienst gehouden voor pastoor Tjeu Kunnen. Tuur van Mierlo heeft in deze dienst prachtig piano gespeeld. Na afloop hebben we samen met familie van pastoor Kunnen koffie gedronken.



Terugblik op Kerstmis

Tijdens de Kerstdienst werd er gecollecteerd voor Solidaridad. De opbrengst was € 169,00. Hartelijk dank aan allen die hebben bijgedragen.



Stadsparochie St. Martinus

Vastelaovesviering voor de ouderen

Op donderdag 20 februari is er een gezellige carnavalsbijeenkomst met optreden van **Joekskoeër Toujour**. Dit is een groep zanglustige kerels uit Groot Venlo en Reuver die in mei 2003 een Joeksig Koeër hebben opgericht. Als geen ander weten zij met meer dan 15 jaren aan bühne-ervaring de joeksige stemming in de zaal te brengen. Het is een streling voor de oren en ogen als deze heren op de bühne staan en gezellige liederen ten gehore brengen.

Aanvang 10.00 uur – Eindtijd ongeveer 13.00 uur, de zaal gaat om 9.30 uur open.

Aanmelden kan vanaf donderdag 23 januari t/m donderdag 13 februari, maar VOL=VOL via openinloop@dewindmeule.nl of tel. 06-19 42 82 92 (Monique Seelen).

Open Inloop in de Windmeule

Iedere donderdagmorgen van 09.30 - 12.00 uur; er is tijd voor een praatje of om samen spellen te doen of creatief aan de slag te gaan.

Waar: Gemeenschapshuis De Windmeule; Straelseweg 162A; 5914 AS Venlo

Gratis entree; consumpties tegen betaling.

Iedere donderdagmiddag van 13.30 - 15.30 uur: Koersballen.

Agenda

Stadsparochie

2024 - 2025

11 januari Engeltjesviering	H. Familiekerk	16.00 uur	
19 januari Oecumenische viering	H. Michaelkerk	10.30 uur	
Informatieavond ouders van communicantjes Dns 21 januari, 19.30 uur Dnd 23 januari, 19.30 uur	H. Familiekerk / St. Martinusbasiliek Locatie: H. Familiekerk Venlo-Noord Locatie: H. Michaëlkerk		Info-avond voor ouders van communicantjes
2 februari	O.L. Vrouwekerk	10.30 uur	Presentatieviering communicantjes
9 februari	H. Familiekerk	11.00 uur	Vastelaovesviering De Wien
15 februari	H. Michaëlkerk	GEEN viering	ivm jeugdcarnaval in de Bantuin
22 februari	H. Michaelkerk	18.30 uur	Vastelaovesviering Moeraskwaakers
5 maart Aswoensdagviering met askruisje	St. Martinusbasiliek 09.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur O. L. Vrouwekerk 19.00 uur H. Michaëlkerk 19.00 uur		m.m.v. St.Martinuskoor
22 maart	O.L. Vrouwekerk	14.00-15.30 uur	Speurtocht voor communicantjes
30 maart, Venloop	In Familiekerk GEEN eucharistie Wel eucharistie in St. Martinusbasiliek		De Familiekerk is onbereikbaar vanwege de Venloop Geen koor, met samenzang
12 april Palmzaterdag zegening Palmhöltjes	Kapel van Genooij 17.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur H. Michaëlkerk 19.00 uur O.L. Vrouwekerk 14.00-15.30 u		m.m.v. de Tegelse Hofzangers; Palmhöltjes maken met kinderen
13 april Palmzondag zegening Palmhöltjes	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur		m.m.v. Schola van Ward-Instituut in kader 200 jr Martinuskoor Kinderwoorddienst
15 april Boeteviering	H. Familiekerk	19.00 uur	Gezamenlijk met de hele stadsparochie

Agenda 2024-2025

17 april, Witte Donderdag, Viering Laatste Avondmaal	O. L. Vrouwekerk 19.00 uur Aansluitend aanbidding Allerheiligste	Gezamenlijk met de hele stadsparochie
18 april, Goede Vrijdag	Alle kerken, 15.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur	In basiliek m.m.v. Martinuskoor Viering kruisweg in alle kerken Kruisverering = Gezamenlijke met de hele stadsparochie
19 april Paaswake	Genooi 17.00 uur Michael 19.00 uur Martinus 19.30 uur Familie 19.30 uur	
20 april, Eerste Paasdag	St. Martinusbasiliek, 10.00 uur H. Familiekerk, 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. Franciscuskoor
21 april, Tweede Paasdag	St. Martinusbasiliek, 10.00 uur H. Familiekerk, 11.00 uur	
???	H. Familiekerk ?? H. Michaelkerk ??	
25 mei	St. Martinusbasiliek 10.00 uur	m.m.v. Aachener Domchor in kader 200 jr Martinuskoor
Eerste H. Communie 25 mei, Venlo-Noord 1 juni, Venlo-Oost & Martinusschool 9 juni, Venlo-Zuid (=2 ^e pinksterdag)	H. Michaëlkerk 11.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	
7 juni Pinksterviering	Kapel van Genooij 17.00 uur H. Michaelkerk 19.00 uur H. Familiekerk 19.00 uur	
8 juni Eerste Pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	m.m.v. Martinuskoor m.m.v. Gem. Zangver. Vivente
9 juni Tweede Pinksterdag	St. Martinusbasiliek 10.00 uur H. Familiekerk 11.00 uur O. L. Vrouwekerk 10.30 uur →	m.m.v. Martinuskoor EHCommunie kinderen Venlo-Zuid
29 juni	O. L. Vrouwekerk 10.30 uur	Zomerviering m.m.v. communicantjes
28 sept, 10.00 uur	St. Martinusbasiliek 10.00 uur	m.m.v. Tegelse Hofzangers in kader 200 jr Martinuskoor
5 oktober, 10.00 uur	St. Martinusbasiliek 10.00 uur	Pontificale eucharistieviering in kader 200 jr Martinuskoor